

Eveline van Duyl

Eveline van Duyl zoekt naar duiding, verklaringen. En heeft een sterke behoefte om zich te confronteren met ideeën, manieren hoe te leven. Zo kwam zij bij filosofen terecht. En bij het denken zelf. Het fascineert haar dat filosofen, net als kunstenaars, in afzondering en stilte hun werk doen. Tegelijkertijd leven ze, eten ze, hebben ze lief of haten ze. „Het spanningsveld tussen al die ‘verheven’ gedachten en de dagelijkse beslommeringen en behepteden van de filosofen, dat is wat ik in mijn beelden onderzoek. Het gave, perfecte van de theorieën en de weerbarstigheid van het gewone leven. De vroeger of later tragische verlorenheid van ieder persoon”.

Voor Eveline van Duyl gaat het om het fenomeen ‘filosofie’, het ultieme nadenken. Dat al duizenden jaren gebeurt omdat het de kern aanraakt van ons bestaan. Wat is een mens? Wie ben ik, wie ben jij, en wie zijn die anderen? Zij maakt ook beelden die niet specifiek een bepaalde persoon ‘uitbeelden’. Die de menselijke conditie als onderwerp hebben, maar hun voedingsbodem is dezelfde. Zo verbeeldt zij in ‘**Horse of plenty**’ het besef dat er een ‘hoorn des overvloeds’ aan ideeën en gedachten beschikbaar is, die je op kunt pikken en waarmee je iets kunt doen. Hun schoonheid geeft kracht en zorgt dat je je steeds vernieuwt.



Spinoza, Nederlands filosoof (1632-1677): “Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles, niet als een oorzaak buiten de dingen.”



Jean-Paul Sartre, Frans filosoof (1905-1980): “Het leven op zich is zinloos. Je moet er zelf zin aan geven.”



Voltaire, Frans filosoof (1694-1778): “Wat altijd van deze wereld een tranendal maakt en zal maken, dat is de onverzadelijke hebzucht.”



Ludwig Wittgenstein, Oostenrijks - Engels filosoof (1889-1951): “De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.”



René Gude, Nederlands filosoof (1957-2015): “Emoties stammen af van beelden die je zelf maakt. Als je slim bent probeer je daar controle over te houden.”



Shulamith Firestone, Amerikaans feministe (1945 – 2012): “Vrouwen kunnen ontsnappen aan hun ondergeschikte maatschappelijke geschikte maatschappelijke”



Martin Heidegger, Duits filosoof (1889-1976) – “Technologie is in zijn essentie iets dat de mens niet kan beheersen.” (Heidegger en Arendt hadden enige tijd een relatie).



Hannah Arendt, Duits-Amerikaans filosofe (1906-1975) – “Politieke kwesties zijn veel te belangrijk om aan de politici te worden overgelaten.”



Simone de Beauvoir, Frans filosofe (1908-1986) – “De middelmatigste man voelt zichzelf een halfgod vergeleken met vrouwen.” (De Beauvoir had met Sartre een verhouding, waarin zij voor een deel toch gevangen zat).



Jean-Jacques Rousseau, Frans filosoof (1712-1778): “Van nature is de mens goed en gelukkig; het is de beschaving die zijn oorspronkelijke geluk verwoest.”



Hélène Cixous, Frans filosofe (1937): “Vrouwen moeten hun eigen geschiedenis schrijven met hun eigen woorden in hun eigen taal.”



Martha Nussbaum, Amerikaans filosofe (1947): “Een goede samenleving is een samenleving die elk van haar leden in de gelegenheid stelt om zijn capaciteiten te ontplooiën.”



Bernard-Henri Lévy, Frans filosoof (1948), in Franse pers vaak BHL genoemd. Bekend als journalist, activist, filmmaker en societyfiguur. Met zijn vrouw, de actrice **Arielle Dombasle**, vaak achtervolgd door de media.



‘Horse of plenty’