

# Voormalige winkel Daansen

Deze locatie is de werkplaats voor een reeks van meestal jonge Belgische kunstenaars met als titel de *Biennale van de banale dragers*. Initiatiefnemer is Idris Sevenans (1991) oprichter van Troebel Neyntje (Onrealistisch initiatief en Winkel voor Merkwaardige Producten) en directeur van AARS (Antwerp Artist Run School).

Hij brengt verschillende kunstenaars van verschillende generaties samenbrengen in dezelfde tentoonstelling.

Er is werk te zien van hemzelf maar ook van Werner De Vos (1957), Nienke Baeckelandt (1989), Nicolas Bal (1989), Robby Blondbaard (1991), Jolijn Baeckelandt (1993), Zena Van den Block (1995) en De Klup.

Ontdekken én verwonderen...

Van Nienke Baeckelandt zijn ook de *witte* bordes die bij de meeste locaties staan. **Extra Light Advertising, 2019 | Hout en verf.** Aan de Kaaipoort **Extra Light Flag, 2019 | Vlaggenmast, plexi en verf.**



